

# GO Het Notendopje, Wijnegem

## Ouderbetrokkenheid

---

Dag lieve schat, heb je je kaftje bij vandaag? Moet mama een briefje tekenen? Of heb je centjes nodig? Wat is die vieze vlek in je boekentas: fruitsap? Heb je die niet opgedronken? Was er misschien iemand jarig? ...

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, wij mama's. Papa's ongetwijfeld ook, maar die moeten zelf maar een tekstje schrijven over ouderbetrokkenheid. Want daar gaat het hier over.

Ouderbetrokkenheid: wil je daar eens een tekstje over schrijven, mama Kim? Ja hoor, juf, komt in orde. En zo ver zijn we al.

Ik heb het geluk dat ik elke week even kan komen puzzelen in de klas van mijn zoontje. Sommige mama's doen dat net in een andere klas, maar ik vind het fijn zijn klasgenootjes te leren kennen. Ik zie ook graag hoe hij is op school en hoe alles daar verloopt. Misschien verwachtte je hier nobele doelstellingen zoals: de juf helpen, de kindjes extra aandacht geven, ... Die spelen natuurlijk mee, maar ik twijfel er niet aan dat de juf het ook zonder mij rond krijgt!

Ouderbetrokkenheid op school is niet evident. En dan denk ik niet alleen aan het praktische aspect van tijd hebben of maken. Het is ook een kwestie van grenzen aftasten. Thuis ben jij de baas, maar de school is ander terrein. Hoe ver ga je in het helpen? Wanneer wordt het bemoeien? Goed bedoeld komt niet altijd goed over. Voor mijn wekelijks puzzeluurtje zie ik hier nu niet meteen een probleem, maar wanneer ouders zich organiseren in een oudervereniging kan dat zeker spelen denk ik.

Zelf zit ik niet in de vriendenkring van de school, maar onze papa wel. Hij zet zich graag op deze manier in voor de school: iets in elkaar timmeren, de speelplaats ijsvrij maken, tappen op het schoolfeest, ... Dat is dan weer helemaal niet aan mij besteed. Het is ook ouderbetrokkenheid en een manier om de school en andere ouders beter te leren kennen.

Tot slot nog een woordje over het allerbelangrijkste: onze kinderen zelf. Ik merk momenteel bij mijn eigen spruiten dat die het heel fijn vinden als ik op school kom. En ik ben er van overtuigd dat ieder kind baat heeft bij een goede relatie tussen ouders en school. Niet alle mama's moeten echter puzzelmama's zijn. Thuis praten over de voorbije dag, zorgen dat de boekentas in orde is, een verslagje maken over de klaspop, ... Iedere ouder is op zijn of haar manier wel betrokken bij wat het kind op school beleeft. Dat is tenslotte onze job, naast het kuisen, koken, wassen, plassen, ... Daar kan ik ook nog wel eens een blaadje mee vullen!

Kim, mama van Zara en Hannes