

Kersverse ouders op school verwelkomen

ALS OUDERWERKING MEE DE BASIS LEGGEN VOOR KLEUTERPARTICIPATIE



Inhoud

Inleiding.....	3
Hoe was het voor jou, weet je dat nog?	4
Hou die gedachten bij!	5
Tips om nieuwe ouders te verwelkomen	5
Frisse ideeën om aan de slag te gaan.....	6
Inspiratie.....	9

Inleiding

In Vlaanderen zijn de meeste kleuters ingeschreven in een school. Toch kan de kleuterparticipatie (het aantal dagen dat kleuters effectief naar school gaan) nog beter. Kinderen pikken ook in de kleuterklas al veel vaardigheden op en dat heeft een positieve impact op hun verdere schoolloopbaan. Daarom is het belangrijk dat kleuters voldoende aanwezig zijn op school.

Sommige ouders ervaren echter drempels om hun kind naar school te laten gaan en houden het liever thuis. Ze kennen de school niet en zijn bang dat hun kind niet goed verzorgd zal worden, ze ervaren financiële drempels, ze voelen zich onzeker, ze hebben geen band met andere ouders op school,...

Wat kunnen jullie als ouderwerking doen? Jullie kunnen er voor zorgen dat deze ouders een warm welkom krijgen, dat zij ervaren dat zij erbij horen. Zo hebben de nieuwe ouders een eerste warm contact met andere ouders en kennen ze alvast een paar gezichten op school. En dat kan een belangrijke impact hebben op kleuterparticipatie. Wanneer het contact met anderen op school aangenaam is, ga je er ook graag naartoe om je kindje te brengen.

In deze korte bundel vinden jullie een aantal uitgangspunten en frisse ideeën om een korte verwelkomingsactie voor de nieuwe ouders op te zetten.

Hoe was het voor jou, weet je dat nog?

Toen jij je kleuter voor het eerst naar school bracht, liet jou dat waarschijnlijk niet onbewogen. Herken je één of meer van onderstaande gedachten? Andere ouders hebben ze ook!

Oh nee, hé, ik begin hier zo meteen te huilen. Ja, zie, ik voel de tranen al komen...

Als de juf maar lief is voor hem, hij is zo verlegen, anders kruipt hij helemaal in zijn schulp.

Nieuwe schoenen, een boekentasje en een nieuw jasje. Ik had geen centen meer om een drinkbus te kopen. Ik schaam me wel een beetje, zou hij van de juf wel een bekertje water krijgen? Ik durf dat niet te vragen.

Hoe doen die juffen dat, met al die kindjes? Zullen ze die van mij wel zien, voor hem zorgen en zacht met hem omgaan?

Hij zal toch niet gepest worden door andere kinderen? Mijn hart breekt al als ik eraan denk. Zal dat wel iemand zien? Hij durft dat zeker niet te zeggen.

Voila, daar gaat ze, de wijde wereld in, mijn dochter! Die gaat dat hier goed doen!

Hier staan we dan. Hij gaat al naar de kleuterklas, die van mij. Een groot avontuur voor hem maar ik denk dat hij het geweldig gaat vinden. Ik vond dat ook tof, de kleuterklas, ik herinner mij dat nog: vingerverven, de geur van plasticine en wasco's en een superlieve juf.

Zouden ze wel opletten dat hij zijn appel opeet? Straks heeft hij de hele ochtend honger.

Als ze nu maar niet aan mijn been gaat hangen en gaat huilen, dan krijg ik hier een knalrood hoofd en dan begint iedereen mij aan te staren.

Oeioei, hij heeft al een snotneus en hij heeft geen zakdoekje bij. Nee, niet doen. Ja, 't is gebeurd, hij heeft het al afgeveegd met zijn mouw. Proper.

Ah kijk, hoe schattig, hij heeft al een vriendje gevonden!

Amai, zo druk hier. Ik word er duizelig van. Waar moeten we naartoe?

Die juf zal toch wel op tijd vragen of ze naar het toilet moet? Toch nog eens dubbel checken of ik die reservebroek wel in haar tasje heb gestopt.

Die kindjes hier, die kennen al veel woordjes, zo vlot praat mijn kindje nog niet. Ze zullen haar toch wel begrijpen als ze praat?

Help, ik ken hier niemand en ik sta hier maar alleen. Die kennen mekaar allemaal. Ik durf daar niet gewoon maar bij gaan staan, ik weet niet wat ik moet zeggen. Hopelijk gaat de bel snel en kan ik hier weg.

Hou die gedachten bij!

Het is misschien voor jou al een hele tijd geleden dat je je kleuter voor het eerst naar school bracht. Sta stil bij wat je toen dacht. Afhankelijk van wie jij bent, het karakter van je kind, je eigen ervaringen op school en de mate waarin je hebt geleerd op je omgeving te vertrouwen zal jij iets anders gedacht en gevoeld hebben op die eerste schooldag.

Lees ook de andere gedachten en hou ze in je achterhoofd. Zo kan je je beter verplaatsen in de situatie van die nieuwe ouders. Wanneer je nieuwe ouders wil verwelkomen, speel dan in op hun twijfels, verwachtingen,... Laat nieuwe ouders vooral ook weten waarom die eerste dag voor jou ook spannend was, dat scheidt een band. Zij ervaren meteen dat ook andere ouders twijfels hadden.

Tips om nieuwe ouders te verwelkomen



Sta even stil bij de volgende punten, breng ze in kaart en hou er rekening mee wanneer je nadenkt over acties:

- Wat heeft die ouder nodig die nieuw is op school? Waar had jij zelf vooral behoefte aan die eerste dag? (een vriendelijk gezicht, iemand die goedendag zei, iemand die zag dat jij er was,...)
- Wat maakt dat die ouder zich welkom voelt op school, wat maakt dat jij je zelf welkom voelt? (een vriendelijk gezicht, open deuren,...)
- Wat kunnen mogelijke drempels zijn die ouders ervaren (drukke, haast, verlegenheid,...)
- Vergeet de nieuwe ouders op andere instapmomenten niet. Ouders wiens kleuter instapt op 1 september zijn vaak mee met het infomoment, worden warm onthaald op de eerste schooldag....Bezorg ook de ouders op de andere instapmomenten een warm onthaal, net zij lopen vaak wat verloren en krijgen moeilijker contact: middenin een schooljaar komen zij op een school waar iedereen elkaar al kent.



Zorg dat je zichtbaar en herkenbaar bent (badge, logo, feesthoed,...).



Verwacht niet dat ouders jou gaan aanspreken: stap zelf op ouders toe! Glimlach!



Leg de nadruk op verwelkomen en kennismaking. Hou informatie over de ouderwerking achter de hand voor ouders die meer willen weten maar hou het vooral ontspannen en ongedwongen.



Zoek een strategische positie om je op te stellen: waar komen de ouders van de nieuwe kleuters zeker voorbij?



Stem af met de school: wat doen zij al en hoe kan je jullie activiteit daar inpassen? Misschien is er al een kennismakingsuurtje eind augustus waarbij jullie kunnen aansluiten,...



Komen er andere ouders langs? Verwelkom hen even hartelijk, vertel hen dat jullie de nieuwe ouders een warm welkom willen bieden en nodig hen uit om aan te sluiten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Frisse ideeën om aan de slag te gaan

Met de volgende kant-en-klare ideeënfiches kan je alvast onmiddellijk aan de slag. Voel je vrij om ze helemaal op te volgen, te combineren of voluit te gaan improviseren.

1. Klassiek: het koffiemoment

Wat?

De klassieker onder de verwelkomingsacties. Je verwelkomt de ouders met een glimlach, een drankje en/of een hapje. Dat kan in een lokaal of gewoon op de speelplaats gebeuren. Ouders kunnen elkaar op deze manier ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Als je wil, kan je werken rond een thema of een kennismakingsmethodiek gebruiken. Misschien kunnen de kleuters ook iets knutselen om de ouders te verwelkomen, een beschilderde theekop bijvoorbeeld...

Wat heb je nodig?

- **Een datum en een uur:** Wanneer? Waar? Hoelang duurt het? (maak minimum 2 uur vrij)
- **Een strategische locatie:** Waar gaan jullie staan? / Waar komen de nieuwe ouders zeker voorbij? / Heb je een lokaal ter beschikking? / Zet je een tent op de speelplaats? / ...
- **Een lokkertje:** iets om te drinken: Koffie, water, thee,... / Eventueel een hapje: cake, koekjes, fruit,...
- **Zichtbaarheid:** Versiering: maak het feestelijk en hang versiering op. / Een kleurrijke outfit, badges, T-shirts, feesthoedjes,... / Gelijk wat waardoor je opvalt tussen de menigte.
- **Een boodschap:** Hoe ga je de ouders verwelkomen? / Wat ga je zeggen? / Wat maakt dat iemand zich welkom voelt? / Hoe ga je dat over brengen? / Heb je een tolk nodig? / Hoe kan je de boodschap eenvoudig maken voor anderstalige ouders?
- **Iets om mee te geven:** Geef de nieuwe ouders iets concreet en tastbaar mee: een bedankingskaartje, gewoon omdat ze gekomen zijn / de gegevens waarop jullie te bereiken zijn / adres van de Facebookpagina / folder van de ouderwerking / ...
- **Het vervolg:** Neem tijd voor een goedendag of een praatje wanneer je de nieuwe ouders daarna opnieuw tegenkomt op school / Evalueer de actie / Welke signalen vingen jullie op? Zit er iets interessants bij om mee aan de slag te gaan? / Is er behoefte aan een volgend koffiemoment? / Breid dit uit naar de andere ouders in de school.

2.Repliek: de vraag- en antwoordzone

Wat?

Je voorziet op kaartjes of scheurstrookjes vragen die nieuwe ouders zeker zullen hebben. Spreek de ouders aan en nodig hen uit een vraag te kiezen. Bij een collega-ouder kunnen ze dan het antwoord op hun vraag halen, meteen voer voor een gezellig praatje. Ouders ervaren ook meteen dat je begrijpt met welke vragen zij rondlopen en dat andere ouders een bron van raad kunnen zijn.

Dit is een talige activiteit; werk dus zeker met pictogrammen en hou je vragen eenvoudig. Voor inspiratie voor de vragen, kijk zeker naar de tekstballonnen hierboven of bij de bronnen achteraan.

Wat heb je nodig?

- **Een datum en een uur:** Wanneer? Waar? Hoelang duurt het? (maak minimum 2 uur vrij)
- **Een strategische locatie:** Waar gaan jullie staan? / Waar komen de nieuwe ouders zeker voorbij? / Heb je een lokaal ter beschikking? / Zet je een tent op de speelplaats? /...
- **Zichtbaarheid:** Versiering: maak het feestelijk en hang versiering op. / Een kleurrijke outfit, badges, T-shirts, feesthoedjes,... / Gelijk wat waardoor je opvalt tussen de menigte.
- **Kaartjes met vragen en antwoorden:** Welke vragen hebben nieuwe ouders zoal? / Gebruik ons aanpasbaar sjabloon in bijlage / Gebruik pictogrammen. Bekijk de links onderaan en kies de pictogrammen die voor jullie het handigst zijn / Spreek af. Wie kijkt na op eenvoudig taalgebruik? / Ga te rade bij de school voor de antwoorden.
- **De boodschap:** Hou het luchtig en gezellig / Gebruik de vragen als warmmaker maar leid het gesprek ook verder en maak een praatje met de ouders
- **Iets om mee te geven:** de vraag die de ouder koos / de gegevens waarop jullie te bereiken zijn / adres van de Facebookpagina / folder van de ouderwerking / ...
- **Het vervolg:** Neem tijd voor een goedendag of een praatje wanneer je de nieuwe ouders daarna opnieuw tegenkomt op school / Evalueer de actie / Welke signalen vingen jullie op? / Kunnen jullie hiermee aan de slag of kunnen jullie hier volgend jaar op voorhand al op inspelen?

3. Ludiek: de ontspanningszone

Wat?

Je maakt er een ludieke actie van. De ouders zijn vast erg aangedaan en gespannen van dat eerste schoolmoment. Wel, bij jullie kunnen ze komen uitrusten en ontspannen!

Wat heb je nodig?

- **Een datum en een uur:** Wanneer? Waar? Hoelang duurt het? (maak minimum 2 uur vrij)
- **Een strategische locatie:** Waar gaan jullie staan? / Waar komen de nieuwe ouders zeker voorbij? / Heb je een lokaal ter beschikking? / Zet je een tent op de speelplaats? /...
- **Zichtbaarheid:** Versiering: maak het feestelijk en hang versiering op. / Een kleurrijke outfit, badges, T-shirts, feesthoedjes,... / Gelijk wat waardoor je opvalt tussen de menigte.
- **Een aantal ludieke ontspanningsacties:** Een drankje, rustgevende kamillethee bijvoorbeeld / Een ontspannend muziekje / Relaxzetels / Een massagehoekje voor de gespannen schouders / Een fotoboekje van de blije momenten op school, om gerust te stellen / een doos Kleenex voor wie het te machtig wordt /...
- **De boodschap:** Op een speelse manier kan je met deze actie duidelijk maken dat het voor iedereen een ingrijpend moment is, nieuw zijn op school / Met humor breek je snel het ijs / Gebruik de actie als warmmaker om verder in gesprek te gaan met de ouders.
- **Iets om mee te geven:** Geef de nieuwe ouders iets concreets en tastbaars mee: een bedankingskaartje, gewoon omdat ze gekomen zijn / de gegevens waarop jullie te bereiken zijn / adres van de Facebookpagina / folder van de ouderwerking / ...
- **Het vervolg:** Neem tijd voor een goedendag of een praatje wanneer je de nieuwe ouders daarna opnieuw tegenkomt op school / Evalueer de actie / Welke signalen vingen jullie op? / Kan je hiermee aan de slag voor een nieuwe actie?

Werk één van onze ideeën uit of mix en match en ga met een nieuw idee aan de slag. Nog meer informatie nodig? Die geven we je graag. Ter plaatse komen met extra tips en informatie doen we ook. Contacteer Timothy Van Raemdonck, timothy.van.raemdonck@g-o.be

Inspiratie

Pictogrammen: <https://www.klasse.be/33492/pictogrammen-voor-school-en-ouders/>

Pictogrammen: <https://www.sclera.be/nl/vzw/home>

[Map Oefenkans: methodieken om aan de slag te gaan met anderstalige ouders](#)

[Warm, welkom en wederkerig: inspiratieboek ouder-school samenwerking](#)

[Ouderblik Onthaalbeleid](#)

[Voor het eerst naar school: startpakket van de Vlaamse overheid](#)

[Koffiemoment BS Het Open Groene](#)

[BS Omer Watzet zet sterk in op het onthaal van nieuwe kinderen en hun ouders](#)

[BS De Blokkendoos organiseert koffiemomenten voor ouders](#)

[Startreceptie van de oudervereniging van het Avontuur](#)

www.freepik.com  freepik

www.flaticon.com  FLATICON